

ZIJ DEDEN WAT EXTRA'S

# LIMBURGS LANDSCHAP VERRAST MET ROYALE SCHENKING

**We kunnen ons werk doen dankzij een breed draagvlak in de maatschappij. Zo'n 19.000 mensen maken jaarlijks hun bijdrage over. Gelukkig is dat vaak meer dan het richtbedrag van € 17,50. Dat bedrag van nog geen 5 cent per dag is bewust zo bescheiden gehouden zodat het voor iedereen mogelijk moet zijn steun aan natuur en landschap in de buurt te geven. Naast die vrijwillige verhoging van de Beschermersbijdrage zijn er ook ieder seizoen weer mensen die met een speciaal project of om een bijzondere reden een aparte bijdrage doen.**

Zo ontvingen we van een mevrouw uit Heerlen de royale schenking van € 30.000. Haar man was overleden en ze vond dat naast haar kinderen ook een goed doel bedacht mocht worden. Ze had met

haar man zo vaak genoten van Zuid-Limburg dat ze daarom ons werk wilden steunen. Zo kunnen we namens hen uit dankbaarheid een extra impuls geven aan het heuvelland [foto Henk Heijligers]. In overleg hebben we besloten de bijdrage te besteden aan kleine landschapelementen in het Geuldalen zuiden van Epen.

De opbrengst van het boek 'Zuid-Limburg. Dichtbij' bedraagt € 1.841. Een geweldig resultaat van de fotograaf Herman van Steenwijk en Empreinte Publishers uit Valkenburg.

Van de werkgroep voor de Tapijnkazerne in Maastricht kregen we een bijdrage van € 500. Hiermee is de basis gelegd voor een historische publicatie over het voormalig NAVO-hoofdkwartier in de Cannerberg.

## GESCHONKEN ANTIK

Sinds we met restauratie van grote monumenten als Kasteel Arcen bezig zijn, ontvangen we ook schenkingen van antiek voor de passende herinrichting van onze gebouwen. Van de familie Janssen uit Venlo ontvingen we een aantal stoelen. Omdat ze wel antiek zijn, maar niet museaal, mogen we ze gebruiken om bezoekers van het kasteel die even rust zoeken een sfeervol plekje te bieden. Van een Nederlandse erfgoedinstelling mochten we een barokke leze- naar ontvangen voor het altaar in de heringerichte huiskapel van Kasteel Arcen en ook ontvingen we van hen twee antieke schilderijen van de heilige Petrus en Paulus, de bescherm-

heiligen van de parochiekerk van Arcen waar onze huiskapel onder viel. De barokstijl daarvan past mooi bij de rest van de inrichting.

Alle schenkers hartelijk dank. Het is niet alleen een materiële steun, maar ook een enthousiasmerend duwtje in de rug bij de veelheid aan projecten.

TEKST: EDMOND STAAL

